

Nieuwsbrief- 2

RCCT - Morzine / France

(RunningCenter Confianza Cycle Team)

Nummer 2

Voor gedetailleerde gegevens en foto's zie onderstaande link:

<http://picasa-web.google.nl/114254790470204993052/Zaterdag#>

<http://connect.garmin.com/activity/44453763>

Vertrek 14 augustus 2010

Eindelijk was het dan zover. Na maanden van voorbereiding en training kon het "echte" werk beginnen. Een zware domper voor het team is het afhaken van Jan-Willem, die wegens privé omstandigheden niet mee kon. Namens het hele team veel sterkte en we leven met je mee.

Vrijdag in het begin van de avond werden de auto's gepakt zodat er rond middernacht kon worden vertrokken richting Morzine. De materiaalwagen werd onder deskundige leiding van Jan-Willem geladen. Zelfs voor de bevoorrading was gezorgd: stroopwafels voor iedere auto, fruithapjes en diverse gekoelde dranken waren aanwezig.

Nadat Peter van Doorn de weg naar het adres van de reisleader (stephan) weer had gevonden doordat Patrick op de uitkijk was gaan staan en hem als een verkeersleader begeleidde naar de juiste afslag, kon er even over één worden vertrokken. In auto 1 (materiaalwagen) Patrick en Stephan, Auto 2 Marcel en Michel en in Auto 3 Peter, Koos en Hans. Na 500 km (halverwege) was auto 1 al in geen velden en wegen meer te bekennen. Uiteindelijk kwam auto 2 een uur later aan in Morzine en auto 3 twee uur later.



Zaterdag—Verkenning rondje

Aangekomen in Le Lavanchy, werd de materiaalauto uitgeladen, de fietsen opgehangen en de tassen uitgepakt, koffie gedronken, nog even het gras voor Gerard gemaaid en ja hoor toen dat allemaal achter de rug was arriveerde auto 3, die in een gespreid bedje terecht kwam.

Op advies van Gerard hebben we snel ons wielertenuue aangetrokken om een rondje te gaan fietsen, want aan het einde van de middag zou het gaan regenen. Het einde van de middag werd iets eerder (15.00 uur) zodat we toch nog een beetje nat waren.

Vanwege de kans op regen een beetje de buurt verkent en een rondje gereden rond de berg de Mont Chery, met een paar aardige kuitbijters om de spieren wat op te warmen na zo'n lange zit in de auto.

Voor de details zie ook de link naar Garmin Connect. Het afdalen was voor iedereen (behalve de wegwkapitein) toch weer even wennen en zeker vanaf de Encrenaz waar de weg wel gatenkaas leek.

Gelukkig veranderde dit halverwege in een biljartlaken, zodat we toch niet als een oude dameskapper naar beneden kwamen. De rode lantaarn was dit keer voor Peter. Kopman Koos ging uiteraard veel te hard van start maar had dit gelukkig zelf op tijd door. Maar om in de afdaling het wiel van de wegwkapitein te volgen was weer wat overdreven. Voor het begon de hozen waren we nog net binnen. Hopelijk wordt het morgen droog.

